

WIM ENGELS NAAR HAÏTI - ART FOR ALL SCHIET TE HULP NA DE AARDBEVING

Een hevige aardbeving had plaatsgevonden in Haïti en beroerde de hele wereld.



Wetend, wat Wim Engels op medisch gebied allemaal in huis heeft, liet het mij niet los hem te vragen namens Art for All op een ongewone missie te gaan door een helpende hand te bieden in de polikliniek van het kinderdorp. De plek waar Art for All een paar maanden eerder feest vierde met de kinderen in een geweldig creatief programma.



Johan Smoorenburg van de Stichting HART VOOR HAÏTI mailde maar één zin terug: "Kan je nu direct komen?"

En zo gebeurde het dat Wim op 8 februari 's nachts, met een rugzak naar Haïti vertrok via de Dominicaanse Republiek.

Zijn belevenissen en ervaringen hebben we de "Kronieken van Wim" genoemd. Dagelijkse vaak hartverscheurende berichtjes.

We zijn Wim heel erg dankbaar dat hij, ook met goedvinden van Jenny, daar een maand is kunnen blijven.



Wil van der Weele